

Konst och natur engagerer och inspirerar – ibland är det svårt att veta var det startar och vart det går vidare. För många människor är konst och natur nära ihopkopplade och viktiga källor till att stimulera sinnen – och välbefinnandet.

I årets konstvandring bjuder vi in till denna konststig, där Kalle Andersson, Rory Botha, Göran Dahlgren, Gunilla E Fredriksson, Linda Mörner Fröjd, Lars Rylander, Ursula Cabelduc, Magnus Mogenfelt, Sofia Bergman, Olle Johansson och Ulrika Risberg tolkar och gestaltar fritt, inspirerade från den vandringsled som är vår vardag.

Installationerna kan ses dagligen från 25 mars–8 april

Söndag den 25 mars – kaffeservering i Hällerstugan.
Ni har då även möjlighet att träffa konstnärerna.

Långfredag, Påskafton, Påskdagen
och Annandagen kl 11–15

Försäljning av kaffe och glödkakor på Åleslån.
Grillmöjligheter finns vid stugorna.
Hällerstugan – öppen som värmestuga.

Friluftsförbundet samlar människor med intresse för natur och friluftsliv, sedan 1892! Vi är både rikstäckande och lokala i vår verksamhet och skapar nätverk av aktiva med natur och friluftsliv som gemensamt intresse. Nyfikenheten på färg, form och gestaltning går ofta hand i hand med vandring i trollskogen och skönheten i några fint lagda telemarksvängar längs en fjällsida, kan närma sig en konstupplevelse för många. En insekt i lupp för Mullebarnen, ett stopp på vägen med utsikt eller en berättelse för Vardagsvandringarna ökar upplevelsen. Den som vill djupna i sin vildmarksnatur ännu mer, kan övernatta i våra stugor på Herrestadsfjället.

Hans Rengman
Ordf.



KONSTSTIGEN

Installationer längs
Bohusleden mellan
Åleslån – Hällerstugan

Uddevallakonstnärer
i samspel med naturen.

25 mars
– 8 april
2018

HITTA RÄTT PÅ STIGEN



NÅGRA TANKAR OCH IDÉER ...

1. Kalle Andersson

”Miniaturlandskap i landskapet”

2. Rory Botha

”Berättelsen om de blåa barnen.”

För väldigt många år sedan på 80-talet liftade jag runt som ung man i mitt hemland Sydafrika, sov i bushen och överlevde på ingenting.

På vägen nästan hamnade jag, efter många strapasser, i en liten by på den så kallade ”Wild Coast” där jag råkade jag gå in i en liten primitiv affär och fick syn på två små plastdockor hängande i mörkret.

Dessa dockor köpte jag och på nåt konstigt sätt så har de rest runt jorden med mig i min ryggsäck och hamnat här i Bohuslän där de har legat på vinden i en bananlåda i 25 år tills jag återupptäckte dem och bestämde mig att göra nåt konstnärlig med dem.

Det är dessa små blåglaserade lerfigurer som äntligen blev resultatet av min resa ute i bushen för så många år sedan.

Allt har en mening.

10 figurer att finna längs stigen.

3. Göran Dahlgren

En ny art, som fått namnet drönarfågeln, har observerats i trakten av Åleslån. Håller till bland träden, spionerande på allt som rör sig i skogen.

4. Gunilla E Fredriksson

”LJUSPUNKTER”

Hitta ljuspunkterna.

Ibland på oväntade platser.

Där man minst anar.

5. Linda Mörner Fröjd

Det är vår i luften – naturen vaknar – fåglarna dansar!

6. Lars Rylander

Hur lång är en kram. Finns på 4 platser längs stigen.

7. Ursula Cabelduc

Skogens guld är inte alltid vad man väntar sig! Ovanliga händelser i naturen får oss att använda ögonen mera... vi kanske hittar spännande saker?? Guld är inte all som glimmer...

8. Magnus Mogenfelt

Vinter i välfärden Besökare Solsemester
Tankare Tyckare Fönsterputserska

9. Sofia Bergman

”Tallkottebon”

Här inne i mina glaskulor (blåsta i en hytta nere i Smålandsskogarna) ligger kottarna och vilar tills vintern är förbi!

Lite kottfakta: Kottarna är barrträdens honblommiga frökapslar. Tallen har ganska små och rundare kottar med hårdare fjäll än ex. granen som har avlånga och mycket mjukare fjäll. När träden faller kottarna är de öppnade och har frön på sina fjäll. För tallkotten tar det nästan två år innan den släpper ut sina frön under soliga, torra senvinterdagar. Tallfröna är näringsrika och många mindre djur och fåglar tycker om dem. Tallfröna har en 95% hög grobarhetsprocent.

10. Olle Johansson

”Ett oväsen i skogen.”

11. Ulrika Risberg

”Ett väsen i skogen.”