

## Vandringar våren 2024

Tisdag 6/2 Kolleröds skafferi Då är vi igång med vårens vandringar. Det var 24 personer som träffades på parkeringen vid Kolleröds skafferi. Väderrapporten har spått snöväder och det dalar ner några flingor på oss, men det är barmark och lätt att gå. Efter en liten bit på vägen mot Björholmen tar vi av mot höger förbi damfriseringen. En traktorväg går genom den fina skogen bort mot Önneröd. Vi stannar till några gånger för att orientera oss, korsar halsbäcksvägen och kommer snart ner genom färhagen till Vik. Där kan vi se bort mot fornborgen i Tådås som även har en fin klättervägg. Vi går en liten bit på den gamla kyrkvägen mellan Klövedals kyrka och Vik innan vi är tillbaka i Kolleröd. Ulla berättar att varannan lördag från mitten av april finns det nybakat bröd och fika hos Johanna och David. Marken har blivit vit av snö på de timmar vi varit ute och det känns perfekt att komma hem till stugvärmerna igen

Tisdag 13/2 Hakenäset I natt har det kommit ca 10 cm snö, men det hindrar inte 20 vandrare från att möta upp vid Berga Strand. Vi får pulsa upp genom den lilla skogen innan vi kommer ut på vägen. Skönt att ha broddar. Det var längesedan vi gick här förra gången och jag känner mej lite osäker på var vi ska svänga in på nästa väg, men sån tur att Britt är med och guidar oss. Men den sista lilla vägen ner till Bökeviken var ny t.o.m för henne. Vi går den fina skogsstigen förbi gudabilden som vi inte vet riktigt vem den föreställer. Vid gårdarna vid Lind berättat Britt lite om sina förfäder som brukat gårdarna i flera generationer. Vi får också veta vilket hus som varit Ernst Mankers. Numera bor Britts mamma där. Vi tar den lilla stigen upp till Skogslia och är snart tillbaka vid bilarna

Tisdag 20/2 Rönnäng 25 personer var sugna på att gå från Tuveslätt. Vi har gått denna vandring tidigare men då åt andra hållet. Nere i Bäckevek kliver vi upp på den lilla stigen som går mot Katrinevik. Där finns semesterbyn som byggdes av Katrinefors Bruk på 1950 talet. Dimman drar in när vi går ner för den branta backen mot havet och badstranden, innan vi går strandängarna bort mot Mölnebo. Från Änghagen går vi upp till vindskyddet som man kan hyra för att övernatta eller bara njuta av matsäcken.

Tisdag 27/2 Gunneby ridhus Lirås 23 vandringsugna personer mötte upp vid Gunneby ridhus. Vi har gått denna vandring för flera år sen men då gick vi åt andra hållet. Alldeles vid ridhuset går den gula leden upp i skogen. Det är blött och lerigt på flera ställen. Uppe i skogen går avstickaren upp till Långeröset ovanför Lirås. Under WW II användes det som värm för att vakta dalgången mellan Fagerfjäll och Wallhamn, därför är röset mycket omplockat men ändå imponerande. Det finns ytterligare ett röse längre åt väster, men vi gick inte upp till dem. Framme vid korsningen mot Källekärr stannade vi till för att orientera oss, innan vi svängde in i skogen mot Bredgatan. Vi har gått där för flera år sen men nu gick det verkligen inte att känna igen sig. All skog var avverkad men som tur var så syntes stigen rätt så tydligt när vi letade oss fram mot den röda leden. Vi gick upp både till Friluftsförbundet's basläger och till utsikten där man ser mot Wallhamn och Gunneby badplats. Stigen nedför berget var lite slipprig och besvärlig att gå

Tisdag 5/3 Fagerjäll Olnäs Det var en solig dag men det blåste kallt när vi träffades vid Berntssons Åkeri i Fagerfjäll. Vi tog av på den första avtagsvägen från Rösselviksvägen och gick uppför backen till skogen och kom snart ner till nästa grusväg som slutade med en liten stig genom granskogen. Det var lite blött men ändå lätt att gå. Snart kom vi ut på en lycka som övergick i grusvägen förbi ett stort vedupplag innan vi kom ner till Olnäs där vi stannade upp för att orientera oss. Efter 50 m svängde vi in förbi nästa gård och kom tillbaka till granskogen och valde en annan väg genom skogen för att återkomma till Rösselviksvägen. Idag var vi 24 som gick en snabb runda.

Tisdag 12/3 Kolleröd Knöde Vandringen idag började vid SMU gården i Valsång och vi gick förbi det huset som var med i Husdrömmar för någon vecka sedan. När vi kom till Sondells musterier gick vi förbi några sommarstugor och tvärs över vägen mot färhagen. Hela färfloden var nyfikna på vad det var för ras som passerade. Efter fotbollsplanen i stugområdet gick vi nästa genväg bort till Knödestrand och vidare genom skogen till nästa fina badplats dit det bara går gång- och cykelväg. Därifrån följde vi grusvägen tillbaka till parkeringen och det var ett 20 tal vandrare även idag.

Tisdag 19/3 Furusäter Idag var det inte så många som gick med, bara 19. Vid den gamla affären i Furusäter gick vi den branta backen upp mot skogen. Vi möts av flera fina hagar och ängar och svänger in på olika skogsstigar. Skogarna är av olika karaktär. Ibland bara fur eller gran, stundtals fina blandskogar. Bort mot Hultet går vi genom en fina ekskogar innan vi går backen ner mot Sundsbyvägen som vi går rakt över till en ny skogsstig mot Åker. Snart viker vi av på vägen mot Djuphult och blir ordentligt utskällda av gårdens hundar.

Tisdag 26/3 Sunna 27 personer mötte upp vid Sunna barnkoloni. Huset byggdes av en släkting till Elin Sundberg som ofta var på besök där innan hon som vuxen byggde sitt eget hus Villa Solfrid. Vi går också förbi huset där Elins mormor bodde. Strax före Limhall viker vi av uppför den branta stigen som förr var den stora vägen mellan Långekärr och Limhall. Det sägs att Elin Sundberg lät bygga den nuvarande vägen när hästarna vägrade gå nerför den branta backen. Dagens vandring var omväxlande skogsstigar och grusvägar i stugområdena bort till Långekärr där vi gick över vägen och kom upp till Gullfjäll och ner mot Övre Sunna och Gärdesbergen. Sista lilla stigen gick förbi en hage där ramslöken börjar sticka upp.

Tisdag 2/4 Inställd Idag är det ett riktigt ruskigt väder. En person möter upp på parkeringen och vi avblåser dagens vandring som vi tänkt gå från Billströmska till Röseliden. Den sparar vi till ett annat tillfälle.

Tisdag 9/4 Kållekärr Gunneby De första regndropparna kom när 20 personer samlades på parkeringen vid Swedbank i Kållekärr. Från grusvägen mot Blåsopp gör vi en avstickare upp mot vattentornet och den fina grillplatsen invid gölen. Nästa avstickare går ner mot stora vägen och ängarna med jaktornen. Det är fint att gå genom skogen mot Fyrverkerimästarna men det är också rätt blött. För att undvika det lerigaste biten gick vi en liten bit på 169an innan vi gick in mot Gläshed. Efter vi passerat byn följer vi en djurstig och kommer på nytt in i en fin skog och kommer även förbi vindskyddet där tomten brukar vara på julafton

Tisdag 16/4 Säby stenstugan Det blev en kylig vandring från Säbygårdens parkering ut till Stenstugan längst ut på Säby Ö. Högvattnet som var för några dagar sen hade sjunkit undan, men det var vått och lerigt ut till den sista ön. Flera av deltagarna hade inte varit ut till stenstugan och förundrades över att en barnrik familj kunde bo i denna lilla stuga.

Tisdag 23/4 Runt Bö Tjärn Vårens sista vandring började vid Moriks Fårgård. Solen tittade fram och det blev en härlig vandring förbi Moriks Nordgård upp i dalgången mot Bö Tjärn. Det var rätt tid på våren och det var alldeles blått av blåsippor i snäckskalsbacken mot tjärnen. Vi stannade till vid Friluftsförbundet torp och berättade om verksamheten där. När vi gick förbi dämnet för 14 dagar sedan har vattennivån sjunkit och är nu nu 1 dm lägre och nu pumpades vatten från Häle Mosse. Från vattenverket gick vi den markerade leden och vek av mot den andra dalen som kommer fram i färhagen vid Stätten. Där finns en stig som leder bort mot den dalgången som vi upp i för en stund sen. När vi kom tillbaka till fårgården hade Therese gjort en fantastisk god rabarberpaj med vispgrädd och kokat kaffe. Friluftsmänniskor som vi är så slog vi oss ner vid trädgårdsborden och njöt efter en väl genomförd vandring.

## Vandringar hösten 2024

Tisdag 3/9 Härön Idag var det ett fantastiskt höstväder när 19 vandringssugna personer möter upp på Kyrkesunds brygga.

Vi startar redan 11.30 och räknar med en heldagsvandring. Vi går norröver förbi den engelska trädgården, där de som varit iland på fastlandet levererade sin jord och ägaren anlade den vackra trädgården med inspiration från England. Istället för att gå längs rännan svängde vi upp en liten stig och kom upp till det nya bostadsområdet. Borta vid Gården Gården på norra Härön berättade Ulla om Malin från Härön som anklagades för häxeri och blev satt på Marstrands fästning och sedan brändes på Bränneberget i Myggenäs.

Vid Änga vek vi av över ängarna mot norr och gick ner till Jungfruviken där prinsessan från fartyget Elisabeth ska ligga begravd. På fartyget som blev plundrat fanns skatten som kom att kallas för Guldvaggan vilken aldrig återfunnits men den ska vara nergrävd någonstans på Tjörn.

Vi följde den nyrösade leden mot Rockevik och kom fram till Änga, som genom länsstyrelsens försorg har brukats av Uno Holmberg med familj sen 1994???

Längs stigen som går längs Häröbåge hade vi sällskap med en flock kor och kalvar som inte gärna lämnade stigen.

Tisdag 10/9 Toröd Vik Nu har hösten gjort sitt intåg och vi är bara 11 som träffas vid Toröds badplats. Vi gör en sväng förbi sandstranden och tennisplanen och går stigen vid stranden bort mot åsen som skiljer Toröd från Viks Kile. Från den lilla båthamnen ser vi upp mot klippan där fornborgen fanns ca 400 år e.Kr. Tvärs över viken ser vi de små sjöbodarna vid Viks badplats.

Så följer vi stigen nedanför fornborgen och förbi klätterväggen som ser ut att ha varit välbesökt i sommar. Vid parkeringen där vägen svänger av mot Vik går vi uppför den branta stigen över berget och kommer så småningom ner till Toröds äldsta gård. Nästa branta backe är upp till Övre Kyrkofjälls sommarstugeområde. Där slinker vi in på en brant grusad stig och kommer ner mot ängarna och tar en avstickare till Toröds båthamn innan vi avslutar vandringen. Det har mulnat på och ser ut att kunna bli regn när som helst.

Tisdag 17/9 Tjörnekalv En härlig sensommardag är det 22 personer som åker över till Tjörnekalv. Det går en markerad stig över klipporna bort till Lillekalv. Bara att följa alla rödmålade nyckelpigor. Bakom en husknut viker "Stairway to Heaven" av upp till en utsikt med bord och bänkar, men vi går inte upp denna gången utan fortsätter genom byn och kommer ner till den ena hamnen på norra udden. Vi går också bort till nästa hamn och går förbi flitiga snickare som bygger ny altan. Vid Lillekalv finns det gott om odlingslotter som vi passerar på väg över bergen ner till Vaviga. Där känns det skönt med ett dopp och sen lite gofika som vi packat med oss.

Tillbaka till Storekalv går vi den mer lätt gångna stigen förbi dammen och genom skogen. Eftersom vi har god tid på oss så följer vi stigen mot Jättehölerna som ligger längst söderut på ön med en fin utsikt mot Åstol. Vid fotbollsplanen, som helt säkert varit odlingsområde på 30 – 50 talet, följer vi den gamla stenlagda vägen tillbaka till bebyggelsen och inväntar färjan mot Rönning.

Tisdag 24/9 Tjörns Golfklubb Idag hänger regnet i luften men det är 16 personer som möts på parkeringen vid Tjörns golfklubb.

Vandringen följer grusvägen norr om golfbanan och vid vändplanen går vi in i skogen bort mot Götås. Det var inte så

mycket vatten i bäckarna och vi hjälptes åt att hoppa över. Nere vid Tyfte damm, som nu är nästan helt igenväxt, syntes en skymt av Götås, men vi går förbi dammen och kommer upp i ängsmarkerna där det fortfarande går att se flera husgrunder från torptiden.

Tisdag 1/10 Märkeslingan Solen tittade fram och det blev riktigt varmt. Parkeringen vid Märkeslingan blev nästan full av bilar och vi var ca 25 som mötte upp. Vi följde den nyinvigda slingan i högervarv och vid den allra bortersta kröken svängde vi in på den lilla skogsstigen som går ner mot sommarstugorna i Bö. Många undrade var vi var när vi såg bilar på vägen mot Röavallen. Vill man gå lite mer torrskodd så passar det bra att följa åkerrenen bort till grusvägen, men vi valde att fortsätta på ängsvägen förbi kossorna som betade vid sidan av. Strax innan det sista huset på vägen gick vi i lite trasslig terräng upp mot grinden och därifrån var det lätt att följa traktorvägen tillbaka ner mot Villekärr. Några valde att slinka ut på motionslingan och vi andra gick vidare förbi gården och hittade en ny liten skogsstig som kommer ut alldeles där slingan delar sej i höger eller vänstervarv

Tisdag 8/10 Tuveslätt Dagens tur startade vid Klädesholmens kyrkogård och vi började med att gå trapporna upp till masten för att kolla på utsikten. En bit in på Trollstigen vek vi in till på en mindre skogsstig och kom upp till dammen där barnen åkte skridskor på 50 60talet. Nu har där blivit en fin rastplats med bord och bänkar. Det har tillkommit några nya spänger på de våtaste platserna när vi gick genom skogarna bort mot Håltet. Vandrigen gick vidare ner genom Bäckevik och Kårevik förbi hamnen och Stansvik tillbaka mot parkeringen

Tisdag 15/10 Skärhamn Nu är det älgjaktstider, men det är ingen jakt på Tjörn. Vi bestämde ändå att hålla oss i Skärhamnsområdet och det var 19 personer som mötte upp på Styckens parkering. Vi gick igenom bostadsområdet Kålgården och vek en på en stig som gick till Nordevik, där finns en liten genväg upp till södra Kroksdal. Genom skogen mot Lönneskogen gick vi båda stigarna och kom fram på Krokvägen. Där tog vi cykelvägen mot Vallvägen men vek in på stigen förbi Gubbebacken. Då kom vi fram vid Märkesslinga och gick bort till Utängsvägen och från Långavägen gick vi upp till lekängen där den gamla midsommarstången stod kvar. Därifrån går en stig som kommer ner till Norra Kroksdal och vi gick gångvägen bort mot ICA och Lönneskogen tillbaka till Styckens. Fast vi bara gick lite fram och tillbaka i Södra Skärhamn blev vandrigen ca 6,5 km

Tisdag 22/10 Mjörn Ännu en fin höstdag då vi träffas söder om Skåpesundsbron. Vi tar oss snabbt bort från trafikbruset och stannar till vid infarten till Havsörnens konferensanläggning. Från Havsörnen är det en jättefin utsikt ner mot Stigjorden och Orust. Vägen vi följer går ner till bryggan med hamn och bastu som väl förmodligen tillhör Havsörnen. Över berghällarna och över gårdsgården kommer vi fram till den fina skogsvägen som jag alltid trott var gamla vägen från Östra Näs upp mot bron. Vi mötte ett par som är bofasta i Östra Näs sen många år och de berättade att det var en travbana som inte är speciellt gammal. Sen följer vi de fina stigarna längs Stigfjorden bort mot Västra Näs. Vid det vackra rödmålade huset tar av åt höger och kommer på små stigar att runda Trondsberget och går ner mot Apelgårds Kile. Sen går vi i stort sett samma stigar tillbaka men när vi får en rejäl regnskur så tar vi närmsta grusväg tillbaka till bilarna

Tisdag 29/10 Olovs Hage En härlig höstdag parkerar vi bilarna i Olovs Hage. Vi går över ängarna bort mot Kåtorp och kommer fram till den fina skogsvägen genom granskogen bort mot gårdarna i Habborsby. Höstens regnande har gjort stigarna lite leriga, nu börjar vi bli vana vid leran. Vi ser många små vita svampar som heter granbrokskivling. Den växer ut från ett enda granbarr.

Tisdag 5/11 Sörby Grotta Från parkeringen vid missionshuset följer vi gräsvägen upp på kullen och beundrade all rostig konst som är så fint placerad i naturen. Lilla Pilane kan man säga. Där finns också en del ovanliga träd och vi fick höra av Ville van Reimsdijk att det är han som sköter om stigarna och gräsklippningen. Nedanför backen gick vi på en bred klippphyllan med fin utsikt ner över Valla Hed. Slånbären som växte där var både söta och väl mogna och en av deltagarna gick tillbaka för att plocka en påse. Precis där ett par stora gamla träd fallit över stigen är ingången till Sörby grotta. De flesta som inte varit inne förut passade på att gå in och läsa om jätten som föråt sig. Upp över berget är det rätt så brant, men alla orkade upp. Sen hittade vi några fina djurstigar genom skogen och snart var cirkeln sluten.

Tisdag 12/11 Haketorp mot Surdal Denna vandring startade vid Birgiths växthus där vi fått tillåtelse att parkera. Vi har tidigare testat att gå genom kohagen, men där är väldigt lerigt av kotramp, så vi går en lite bit bort mot korsningen till Hovlanda. Där följer vi den gamla byvägen bort till Haketorp innan vi viker av mot Surdal. På en kort avstickare överraskas vi av att det ligger en segelbåt förtöjd i en lite damm.

Det är fina skogsvägar och djurstigar genom en skog med mycket fin mossa. Bl.a såg vi Enbjörnmossa som verkligen ser ut som en liten enbuske. Nere i Surdal går vi alldeles nedanför berget där väderkvarnen står. Den har restaurerats av Hembyggsföreningen för ett par årtionden sen men då fick den inte tillbaka sina vingar.

På andra sidan bäcken var det först lite besvärligt att komma fram men snart kom vi till skogsstigen som mynnar i Hovlandagårdens hästagar.

Tisdag 19/11 Gunneby hållristningar En solig höstdag träffades 25 vandrare vid ridhuset för att gå och se hållristningarna. Det är några år sen de målades i och naturen börja ta tillbaka och det har börjat växa mossa på hällen. Det finns 32 skepp och flera av dem är bemannade och alla skeppen strävar västerut. På Fornsök.se finns ett flertal

olika fornminnen i området och vi ska även gå till stendösen uppe på en klipphylla. Dösen är 10 12 m i diameter och är täckt av två stora klippblock. När vattennivån var högre så låg stenkamargraven alldeles i vattenbrynet. Vi fortsatte längs åkerkanten bort till vägen mellan Kållekärr och Fagerfjäll och svängde in på den lilla vägen förbi Tjärna.

Tisdag 26/11 Avslutning på Atene med glögg lussekatter och pepparkakor. Traditionshenligt mötte vi upp i Atenes lokal för att tänka tillbaka på höstens vandringar och se fram emot våren. Vi fick några nya idéer som vi tar med oss till vårens planering.