



Vandringar

Hösten 2010

Tycker du om att promenera i naturen? Känna doften av mylla och växter och höra fåglarnas sång? Känner du dig lite osäker på vart du ska ta vägen? Eller vill du bara ha sällskap? Följ med oss, vi leder dig till de bästa naturupplevelserna!

Friluftsförbundet Svedala lokalavdelning ordnar under hösten 2010 fyra vandringar i Svedalas närområde. Vandringarna genomförs under halvdagar i ett måttligt tempo med tid för att rasta och njuta av stillheten i naturen. Följ med oss och upptäck det vackra landskapet som finns så nära, om vi bara vågar ta oss lite förbi de stora allfarvägarna! Du får gärna ta en liten matsäck med dig eftersom vi stannar på något trevligt ställe längs stigen för en fika paus.

Vandringarna är kostnadsfria men vi vill att du är medlem i Friluftsförbundet och det kan du bli på www.friluftsförbundet.se. Ta med medlemskort eller kvitto på inbetald medlemsavgift. Om du först vill prova på bjuder vi på din första vandring.

Vill du veta mer, kontakta Astrid Holmberg på tel 0703-154437 eller maila till svedala@friluftsförbundet.se.

Söndag den 12 sept

Månstorps Gavlar

Vi samlas vid kyrkan i Västra Kärrstorp för att vandra förbi Månstorps Sjö till Månstorps Gavlar, eller Månstorps Kungsgård som det också kallas. Detta är ingen rundvandring så vi får hjälpas åt att transportera fordon till målet.

Samling vid V Kärrstorps kyrka kl 10.00

Vandringens längd ca 5 km, 2 tim

Lördag den 25 september

Från mölla till mölla

Vi utforskar backlandskapet sydost om Svedala där vi bitvis tar oss fram på stiglös mark och hittar en fantastisk utsikt!

Samling vid Aggarps (väder)kvarn kl 13.00

Vandringens längd ca 8,5 km, 3½ tim

Söndag den 10 oktober

Prästaskogen

Ett av Svedalas nyaste naturreservat är Prästaskogen där lövgrodan tidigare lekte. Vår vandring tar oss nästan ända fram till Björkesåkrasjön.

Samling på p-platsen vid Prästaskogen strax norr om Lemmeströ kyrkoruin kl 10.00.

Vandringens längd ca 9 km, 3½ tim

Söndag den 31 oktober

Eksholmssjön

Vi avslutar med en kortare vandring till Eksholmssjön där vi gör upp eld vid vindskyddet och den som vill kan grilla sin medhavda matsäck.

Samling vid lastbilsgaragen i Holmeja kl 11.00

Vandringens längd ca 6 km, 3 tim