

SKRÄPSAGAN

Det var en gång en pojke som gick i skogen för att titta på småkryp och andra spännande djur. Han hade varit i skogen många gånger, då han visste precis var myrstacken fanns och ekorren bodde. Fåglarna sjöng och det gjorde pojken också, för både människor och djur trivs när solen skiner.

Efter en liten stund kom pojken fram till en glänta i skogen där gräset växte tätt och mjukt. Han var hungrig och satte sig och öppnade ryggsäcken. Mums, smörgåsarna såg goda ut. Han blev ivrig och slängde iväg plastpåsen som de legat i. Vinden fick fatt i den och den landade till slut på några vackra blommor.

En chokladbit låg i ryggsäcken, vips så åkte pappret av och flög iväg. Det föll ned alldeles bredvid igelkotten, som gick och letade insekter vid kanten av gläntan. Han snörvlade litet och försvann skrämmd in bland buskarna.

Minsann låg det inte en apelsin i ryggsäcken också. Skalen kastade pojken runt omkring sig och en landade över en nyckelpiga, som säkert trodde att det blev natt väldigt fort.

Smörgåsarna och godiset gjorde att pojken blev törstig, och läsken som mamma stoppat ned såg härlig ut. Han smällde iväg kapsylen in bland träden. En ekorre, som satt på en gren och skalade en kotte, skuttade iväg när kapsylen for förbi alldeles intill honom.

När pojken var mätt lade han sig ned i gräset och tittade på molnen och tyckte att det var väldigt skönt i skogen.

Då hörde pojken en röst som sa: ”Jag ser att djurens barnkammare har blivit en riktig skräpkammare”

Pojken reste sig upp. Det var Skogsmulle som var på väg till mulleskolan och som blev så ledsen över allt skräp han såg.

Den här pojken var egentligen en trevlig pojke även om han ibland var ganska glömsk. Mulle sa han, om du blundar och räknar till tio så skall jag överraska dig. Det gjorde Mulle 1...2...3...pojken for omkring som ett skott och plockade upp chokladpapper och apelsinskal, 4...5...6.... Och läskkapsylen, 7...8...9..., och alltihop stoppade han ner i plastpåsen. Sen lade han ner den i ryggsäcken. 10 sa Mulle och öppnade ögonen.

Överraskad!! Sa pojken. Om!! Sa Mulle. Du är den snabbaste skräpplockare jag någonsin träffat. Kommer du ihåg min ramsa?

INGET SKRÄP FÅR FINNAS KVAR
LÄMNA SKOGEN SOM DEN VAR

”Just det” sa skogsmulle.

