



Friluftsförbundet Genarp

Hej alla Knyttebarn!

Nu är sommaren snart slut och vi hälsar alla barn välkomna till Knytte hösten 2014!

Vi kommer, med ett par undantag, att samlas på Sandvägens parkering söndagar under hösten!

Vi samlas kl. 10.15 på parkeringen vid Sandvägens slut för att sedan tillsammans gå mot vår basplats, vindskyddet, vid 11-tiden äter vi våra medhavda matsäckar. Kl. 12.15 avslutar vi Knyttedagen.

Hela familjen är hjärtligt välkomna sista gången då vi har avslutning.

Vi kommer att träffas följande söndagar mellan kl. 10.15 - 12.15:

13 september - Bin och getingar (notera att detta är en **lördag!**)

5 oktober - Vattenkryp (samling vid **Vattenmöllan**)

26 oktober - Vem äter vad?

9 november - Dinosaurier

23 november - Avslutning. Denna gång är hela familjen välkommen och vi grillar vi tillsammans vid vindskyddet, så ta med något att lägga på grillen. Vi kommer även att ha tipsrunda och lekar.

Med er ut i skogen bör ni ha; Kläder efter väder, något att sitta på och matsäck.

Om Ni inte redan är medlemmar i friluftsförbundet så går det bra att gå in på friluftsförbundets hemsida och hitta information om hur man blir medlem där.

Om ni inte kommer någon söndag så får ni gärna höra av er till någon av oss senast kl. 9 samma dag. (Ej mail samma dag)

Vi ses under hösten!

Jakob Axelsson
Sandvägen 64
247 72 Genarp
0702271185
jakob.axelsson@gmail.com

Magnus Franzén
Ledholmsvägen 36
247 72 Genarp
0705268841
magnus.franzen@dopply.com

Christer Gullstrand
Klockarestigen 2
247 72 Genarp
0738393242
gullstrandgenarp@gmail.com

