



Hej kollikokk!

Oj vilken lång och härlig höst vi haft, nu ser vi fram emot en vinter med sol, is och gnistrande snö!

Flera av våra grupper kommer inom kort att ha sin sista träff för denna termin och vi vill tacka alla föräldrar, barn och ledare som är med och bygger vår verksamhet – det är ni som gör det möjligt!

Vi har denna höst varit med på dels Husbyfjöl's marknad, men vi var även med och välkomnade roddarna Magdalena Forsberg och Johanna Ojala som rodde längs Göta Kanal för att samla in pengar till Världens barn. Med kajaker mötte vi upp dem på Boren, sedan sålde vi korv och skramlade tillsammans med Scouterna ihop en hel del pengar till Världens barn – hela Borensberg samlade ihop över 60 000:-

I november hade vi en hejdundrande ledarträff, där vi fick lära oss mycket matnyttigt som vi kommer att ha användning av i våra grupper – och på fritiden. En hel del eld teknik, matlagning, knoppar, första hjälpen och matlagning och mycket mer. En kul och lärorik dag helt enkelt.

Flera av våra ledare har gått utbildningar i både Knopp, knytte och Mulle, men även Strövare, Frilufsare och kanadensare, det är så härligt med all kunskap som bor hos våra ledare.

Nu i slutet av året väntar vi med spänning på jultomten, som har lovat att ta med sig tomtemor och hälsa på oss i Stigsjölägret. Detta är ju nu en väldigt mysig och stämningsfull tradition, eldarna brinner i Stigsjölägret, tomten tar emot önskelistor, vi bjuder på glögg och pepparkakor. En härlig julfrid infinner sig och man andas ut.

Nästa år kör vi igång igen och far ut med våra grupper på nya strapatser! Kanske vi till och med har ett litet kalas då vi fyller 50år 2017 och självaste Skogsmulle fyller 60år!

Glöm inte att hålla utkik på vår hemsida www.friluftsframjandet.se/borensberg, på Instagram #borensbergfriluft och Facebook (friluftsfrämjandet i Borensberg) för fler nyheter och äventyr.

Häng med oss ut!!

Louise Ferm
Ordförande

www.friluftsframjandet.se/borensberg

