

STOCKHOLMS SÖDRA SKÄRGÅRD 5-8 JUNI 2014

Finns det något som går upp emot en helg i skärgården? Det ska i så fall vara en helg med kajak och i gott sällskap i skärgården. Precis det är vad vi fick uppleva i början av juni.

Vi var 11 hugade paddlare som lade ut från Stavsnäs under hotande moln torsdag förmiddag med kajakerna laddade med god mat och varma kläder. Ett första strandhugg gjorde vi på Munkö där blomstrand orkidéer lockade. Guckuskon lyste med sin frånvaro, men vad gör det när vi fick njuta av Adam & Eva, svärdsyssla och sump(?)nycklar.



Färden gick vidare i lätta regnkurar och dis till nattlägret på Brunskär. Till vår glädje trängde solen undan molnen framåt kvällen och vi fick uppleva en härlig solnedgång.



Redan dag två nådde vi det hägrande målet Tärnskär med sin skyddade lagun. Det är märkligt hur olika man kan uppleva en plats beroende på väder och vind. Flera deltagare hade tidigare varit till Tärnskär, men då i blåst och högsommarvärme då inloppet till lagunen känns smalt och stranden är välbesökt av badande. Den här disiga nationaldagen låg havet stilla och vi var ensamma på ön. Efter förmiddagsfika paddlade vi vidare mot en lunch på Hesskär och därefter till Klovsjär där vi slog upp våra tält. Även denna dag bjöd på växlande väder med sol, dimma och lätta vindar.



Från Klovsjär paddlade vi vidare i Jungfruskärs arkipelag via Trätskär, Stora Immarskär och Ängskär tillbaks till en ny tältplats på Brunskär. Det låga vattenståndet spelade oss ett spratt och tvingade oss att vända om efter en sumpig upplevelse i närheten av Stora Immarskär.

Sista dagen fortsatte vi norrut mot bilarna via Stora Melskär och Koholmen. Vädret var underbart med sol som strålade från klarblå himmel.

Totalt sett paddlade vi under helgen närmre 90 km.

Stort tack för trevligt sällskap Bengt, Bo, Eva-Lena, Helene, Ingegerd, Margareta, Marie och Sigbritt.

David, Sven och Åsa, helgens ledare