

## Gräsö 18-20 juni 2010

Med lite osäker väderprognos for vi till Gräsö på fredag eftermiddag. Himlen öppnade sig vid Öregrund, men sedan blev det fint. Vi paddlade i svag motvind från Långanäs längs land ner till Digelskäret, där vi fick avnjuta en middag i fin solnedgång och på fina klippor i lä. Bakom oss på ön blommade nattviolerna och vattenklövern och grodorna kväkte.



lläggning vid sjöbodarna i Långanäs



Mörka moln försvinner



Middag på fina klippor



Solnedgång



Nattviol



Vattenklöver

På lördagen var det lite motvind och mycket dimmigt när vi tog oss till Norr-Gället för fika och sedan ut till Synnerstaskäret för lunch. Åsa orienterade väl i dimman. Från Synnerstaskäret har man normalt en fin utsikt. Dimman låg dock tät ända till eftermiddagskaffet på Norr-Gället där den lättade och vi fick mer sol och utsikt. Vi paddlade bland de små, fina, passagera sydväst om Digelskäret tillbaka till våra tält. Ännu en gång middag i solnedgång.



Frukost hos Bosse, dimman börjar komma



Kaffe och väder rapport på Norr-Gället, blev i stället Victorias JA



Paddling in bland småkobbarna



Ingegerd och Lennart kopplar av efter maten

På söndagen for vi via Stapelbådan till Fluttuskären för fika och in till Brudbådan för lunch. Här fick vi turens enda lilla regn på oss. Åter till Långanäs för hemfärd, det blev inga mer utvecklingar bland småöarna p.g.a. regnet. Kajakerna blev sedan tvättade på biltaket i det skyfall som dök upp på hemvägen.

Vi var sammanlagt 10 deltagare som övergav kronprinsessbröllopet och fick en fin tur (även om vi råkade få höra Victorias JA när vi slog på väderleksrapporten strax före fyra och att Ingegerd bjöd på kronprinsesschoklad på kvällen). Vi lyckades också besöka de få yttre områden av Gräsö, som inte är fågelskyddsområden vid denna tid.



Ingegerd bjuder på bröllopschoklad

Författare och foto: Mats Ljungberg  
Ledare: Mats Ljungberg och Åsa Sandgren

Turlängd: 6 + 21 + 11 km