

GRYTS SKÄRGÅRD 16-19 AUGUSTI 2012

Kajakerna är återlämnade i förrådet, tältet hänger på tork och tvättmaskinen är laddad. Jag tänker tillbaks på en härlig långhelg i Gryts skärgård tillsammans med "elitpensionärerna" ifrån Märsta-Sigtuna. En av deltagarna sa att sista halvtimmens paddling sammanfattade hela helgen; horisont och kanal, sol och moln, natur och bebyggelse, värme, lugn och vind.

Vi startade torsdag lunch vid Eköns camping. Solen gassade från en klarblå himmel och havet låg blankt som en spegel. Vi snirklade oss ut längs ett band av öar till Häradsskär där en kopp kaffe vid fyren gav nya krafter. Fyrtornet, som är ritat av Gustav von Heidenstam, har stått på ön sedan 1863 och är en av 10 Heidenstammare som fortfarande finns kvar längs den svenska kusten. Tälten slog vi, efter en utmanande landstigning i pålandsvind, upp på Skräckskärs sydostkust som bjöd på underbart släta tältklippor och en fantastisk utsikt över Östersjöns horisont bakom några kobbar. I brist på stenar fick vi improvisera och fästa tälten i våra ännu välfyllda vattendunkar. Tur att vinden snabbt mojnade på kvällen.



Häradsskärs fyr och kumlet på Gubbö Kupa.

Även fredagen bjöd på strålande solsken och lätta vindar. Efter ett morgonbad gled vi iväg mot nästa mål på resan, Gubbö Kupa. Traditionenligt 11-kaffe intogs på kupans topp invid det ståtliga kumlet med utsikt över hela skärgården. Hur vackert det än var kunde vi inte bli sittande där uppe på toppen allt för länge utan fortsatte färden mot Harstena där vi, förutom byn, tittade på de röda näckrosorna och besökte bageriet. Vi slog läger för natten på klipporna på Birkskärs nordsida. Innan middagen tog några av oss en kortare kvällspaddling bland de närmaste kobbarna.



Nattläger på Skräckskär.

Lördag förmiddag drog vi oss västerut mot Grönskär och därefter norrut mot nästa kummel på toppen av Kupa Klint i fortsatt svag vind och med regnet hängande i luften. Efter lunchen bröt solen, i alla fall delvis, igenom molnen och vi vände söderut mot den tänkta tältplatsen på Sandgärdet. Där möttes vi till vår förvåning av en flock betande kor och en invasion av fästingar. Dags att plocka fram plan B som blev nattläger, något senare än utlovat, på Norrudden på Stora Skällö. I det här fallet visade sig plan B vara ett riktigt bra alternativ med lika vacker utsikt över kobbar och horisont som våra tidigare nattläger.



Kaffe på toppen av Kupa Klint.



Nära grundstötning.



Gruppen laddar inför middagen.

Söndagen, och tyvärr sista dagen på den här turen, börjar med att vi vaknar till hållande regn vid 6-tiden. Hur ska detta gå? Till vår glädje avtog regnet snart och innan 7 hade

solen bränt bort de sista molnresterna. Vår resa fortsatte till gruvan på Fångö där kopparbrytning pågick under första halvan av 1800-talet. Det är imponerande hur mycket sten ett hundratal personer kan flytta på 50 år. Lunchen intogs på Trollholmen efter ett skönt bad, men i ökande vind. Sista biten mot Ekön fick vi kämpa i motvind så stark att Mats tog av sig hatten (alltså omkring 8 m/s).



Fångö gruva.

Totalt sett paddlade vi under helgen närmre 80 km.

Stort tack för trevligt sällskap Bengt, Britt-Marie, Camilla, David, Ingegerd, Kerstin, Marie, Mats och Sigbritt.

Bosse och Åsa, helgens ledarpar