

GRYNINGSTUR I STOCKHOLM 27 MAJ 2012

Klockan är snart 3 på morgonen. Märsta station ligger öde i den kyliga och klara morgonen. Där kommer en bil. Kan det vara någon av våra deltagare? Nej, det är en taxi på väg hem med några nattsuddare. Nu kommer de. Två bilar i följd med kajaker på taket. Efter en kort samling sätter vi iväg mot huvudstaden.



Djurgårdsbrunnskanalen klockan 4 på morgonen.

Vad gör vi här? Den frågan ställer vi oss nog alla sju den här tidiga morgonen. Svaret får vi när vi en timme senare glider iväg längs Djurgårdsbrunnskanalen med den nyss uppstigna solen glittrande i Nordiska museets fönster bakom oss, dimman som svävar över vattenytan, doften av syren och fåglarnas sång från land. Visst är det näktergalen som sjunger för oss? Kan det bli bättre än så här? På Fjäderholmarnas stora holme drar vi upp kajakerna och plockar fram en välförtjänt frukost. Solen skiner, det är vindstilla och vi är ensamma med de ruvande gässen. Klockan närmar sig 6 och morgonens strömlinje av finlandsfärjor gör sig redo att angöra Stockholms hamnar.



Ingegerd och Lennart med Gamla Stan i bakgrunden.

När vi når Djurgårdens södra strand möter vi också morgonens första joggare. De blir fler ju närmre Stockholms centrum vi kommer. Staden börjar sakta vakna till liv. Vi smiter in i Beckholmens smala sund, passerar Gröna Lund och rundar Kastellholmen där vi ställer upp oss för fotografering, med Gamla Stan i bakgrunden. Af Chapman vid Skeppsholmen blir också föremål för ivriga fotografer innan vi vänder tillbaka mot Ladugårdsgärdet och vår brygga nedanför Villa Källhagen. Vi går iland klockan 8 och efter att ha lastat kajakerna på biltaken och ätit upp resten av frukosten ger vi oss av hemåt för en välbehövlig förmiddagslur.



Åsa vid Gamla Stan



Kalle på väg mot Fjäderholmarna

Bo och Åsa, morgonens ledarpar