

Bastupaddling på Åland (16-18 september 2016)

För första gången i Friluftsrämjandet Märsta-Sigtunas historia anordnades den traditionsenliga bastupaddlingen på Åland. Avresa skedde fredag morgon med Eckerölinjen med siktet inställt på Skarpnåtö. Efter en stärkande brunch ombord och en kortare tur med bil kom vi fram till de mysiga stugorna vid stranden av en lugn vik. Vattnet såg så lockande ut att några av oss kastade oss i kajakerna för en kortare eftermiddagspaddling. Inte utan kafferast förstås. Resten av gruppen fick en mycket intressant visning av den gamla kvarnstugan innan det var dags för bastu med efterföljande middag vid grillen.

Lördag morgon var magisk med dimslöjor som hängde lågt över viken och solen som sakta bröt igenom. Paddlingen tog oss västerut runt Skråbjörkö. Vi passerade många härliga, röda hällar, men valde att stanna på en näst intill tropisk sandstrand på västra Torsholma för dagens första rast. Dagen bjöd på strålande solsken, svag vind och med för årstiden förvånande behaglig temperatur både i luft och i vatten. Långt bort i fjärran, med endast ett spegelblankt hav emellan, hägrade Sälskärs fyr, tyvärr utom räckhåll för oss... Fyr eller ej, dagen var underbar och lockade till och med några av de tapprare deltagarna till bad även innan bastun.



Efter en stärkande och god middag var vi några som började fundera och titta på kartan och fundera igen. Sälskär ligger 15 km bort... vi behöver lämna Skarpnåtö 16:30 för att hinna med färjan... behöver alltså vara tillbaka 15:30... 30 km paddling, eller kanske 32 km... 5 till 5½ timmar effektiv paddling... 2 timmar paus... om vi kommer iväg senast klockan 8 bör vi hinna... Sagt och gjort. En tidig morgon blev det med avfärd redan före halv åtta. Efter en snabb frukost, städning och packning gled vi ut i dimman mot den som enligt informationsskyltarna är Östersjöns vackraste fyr. Vi fick uppleva både tordmule, havsörn och säl under dagen och naturligtvis en rad andra fåglar. Ännu en magisk dag och vi hann till färjan med god marginal!



Resten av gruppen fick även de en magisk dag med paddling kring Andersö, Isaksö och Hallö. Inbjudande röda hällar för rast och bad och en blandning av öppnare vyer och smala kanaler att snirkla igenom med kajaken.



Tillbaks på färjan kunde vi leende konstatera att bättre än så här är det svårt att ha det. Vi tackar alla våra deltagare för den här gången. Utan er skulle det inte vara samma sak.

Helgens ledare

Sven, Helene, Bo och Åsa