

SÖDERARMSPADDLING 4 -7 augusti 2016

Vi var tretton personer inklusive ledare. Väderprognosen inför denna paddeltur var mycket svår och besvärlig. Några dagar innan turen var prognosen upp till 15 m/s och mycket regn. Vår planerade iläggningsplats flyttades från Kapellskär till Gräddö pga vindarna. När turen väl startade torsdagen den 4 augusti var vindprognosen betydligt nertonad men ändå 8 m/s och i byarna mer.



Efter viss väntan på annan grupp som också startar sin paddling från Gräddö kommer vi iväg efter 12-tiden. Vi paddlar lite söderut innan vi går över till Tjockö och sedan tar oss nordost mot Gisslingö. Vi lunchar på västra sidan av ön. Senare på eftermiddagen stannar vi på norra ändan av Gisslingö där vi får fina tältplatser. Vi planerade direkt för två nätter på samma ställe vilket var uppskattat.



Som vanligt hade vi trevligt umgänge vid måltider och öht. Det har varit en fin dag. Flera tar dopp i havet som är c:a 16 grader. Under natten vaknar flera av oss då vindarna gör att vågor och vatten dånar men vi ligger skyddat.

På fredagen paddlar vi runt öar öster om Gisslingö. Vi passerar Håkansskär som flera av oss har fina minnen av. På Vattungarna tar vi första rasten. Flera badar. Senare snirklar vi vidare runt öarna som ligger ost/sydost om Gisslingö. Ytterligare en fin dag. Vindmässigt lugnare natt så flera kan sova gott.

På lördagen ger sig en grupp iväg redan vid 7.30 tiden på helt spegelblankt hav. Prognosen för vindar stämmer under dagen och eftermiddagen får gruppen både motvind och lite slitigt i tilltagande vindar. När vi möts på kvällen strålar de av lycka över upplevelser att ha besökt Tjärven och kunnat komma iland och därefter på Söderarm med bl.a. studiebesök i fyren.



Den andra gruppen, där de flesta besökt Söderarm tidigare år, några också Tjärven, hade en lugnare dag men också fin. Vi snirklade oss söderut bland öar och skär från Gisslingö. Och sedan österut förbi Lerskärsgrund. Vi kommer till Inra Hamnskär tidig eftermiddag. Det är skönt att i lugn och ro både hinna träffas över ”ankartaggen” och bada. Vi kommer inte undan vinden på vår tältplats men matplatsen kan vi få i lä.

Söndag morgon startar vi paddlingen klockan 8 för att dels få paddla i lugnare vatten på förmiddagen och dels vara i Gräddö igen tidig eftermiddag.



Av den svåra väderprognosen med bl.a. mycket regn blev det en LITEN skur på en halvtimme under paddlingen på söndagen. Vindarna var av väsentligt mindre styrka och med planering därefter blev det hela bra.

Heléne Seeman