

Nationaldagspaddlingen 4 – 6 juni 2016

Det fungerar bra att starta en paddling i Söderhamnsskärgården från båtklubben vid Lötholmen utanför Sandarne. Där finns bra iläggningsplats och gott om parkeringsplats för bil.

Där startade vår tur, med sol och nordlig vind på cirka 8 m/sek. Vi passerade utanför Stenö naturreservat med sina sandrevlar, för att runda udden och gå väster om Sandskär (800 meter bredd öppning). Här var dock det så grunt att vi fick vada och dra våra kajaker för att sedan ta oss norrut för lunch på vackra Branthäll med klippor och sandstrand. Vi passerade sedan genom Svartsundsrännan, rastade på stranden vid norra mynningen, gick upp på Skatberget för att därefter ta sista biten till Storsand på Stålnäset, för bra tältplatser i lä och med skön kvällssol.

Andra dagen fortsatt nordlig vind med dyningar, varför vi undvek att gå utanför Skatön och valde ånyo Svartsundsrännan och följde Skatöns sydsida österut till fin landningsplats på Skatudden för lunch, rundvandring i naturreservatet, nattviol, ögonpyrola. I skydd av öarna söder om Skatön tog vi oss sedan till Lilljungfrun, hittade inte tältplatsen där utan fortsatte utanför Enskär ned till Korsmäss. Här var det också grunt och lite svårt att komma iland - men belönande: vid rastplatsen kajakvänner från Söderhamnspaddlarna, trevligt möte! Fin kväll i solen och skön tältplats.

Tredje dagen sol, mer ostlig vind, lugnt på morgonen varför vi tog oss norröver till Rönnskär, för att få en fin initierad guidning av föreståndaren för vandrarhemmet. Platsen skulle passa för en kajakavslutning med övernattnig, bastu! Nu blåste vinden upp, vi rundade Rönnskär norröver men vek direkt söderöver i lä av Enskär mot Enskärsoren för lunch i västra viken, här fick kajakerna stanna en bit ut och vi vadade iland för lunch. Avslutningsvis återigen vadning väster om Sandskär, vi passerade den stora rosa bläckfisken i naturreservatet.

Sammanfattningsvis en fin paddelhelg med fem deltagare från Glada Hudik paddlarna, spännande se ett nytt område, att få vada som om här vore tidvatten! Vi har sett en stor del av Söderhamnsskärgården. En annan gång får vi besöka Klacksörarna-Prästgrundet eller ta oss söderöver mot Axmar brygga – Storjungfrun.











